



nieuw pand aan de Holtjesstraat 30

De handtekeningen onder het huurcontract voor ons nieuwe pand aan de Holtjesstraat 30 zijn gezet. Per 1 augustus zijn we de trotse huurder van dit mooie winkelpand. Het pand bevindt zich schuin tegenover Henk ter Horst (kledingzaak). We zijn erg blij met de ruim 80 m2 winkelruimte. Naast de winkelruimte hebben we de beschikking over een 20m2 grote nevenruimte waar we leuke workshops, kindermiddagen, vrouwenavonden etc. kunnen organiseren.

In de maand augustus worden - met hulp van veel vrijwilligers – de boekencasten en het overig interieur geplaatst, zodat we de Bijbels, boeken, kaarten, (klassieke) cd's, dvd's, sieraden en cadeauartikelen mooi kunnen presenteren.

assortiment

Afgelopen weken hebben we diverse vertegenwoordigers van uitgeverijen op bezoek gehad om ons te adviseren over de in te kopen boeken, kaarten en cadeauartikelen. We zijn blij dat we met een mooi assortiment kunnen starten. We hebben ons uiterste best gedaan om te bedenken wat u als klant graag in de winkel wilt zien staan. Er is echter zo veel aanbod, dat we helaas niet alles op de plank hebben kunnen staan. Dus als u iets mist, horen we dat straks graag van u!

vrijwilligers

Naar aanleiding van onze laatste oproep heeft zich een zestal vrijwilligers gemeld waar we erg blij mee zijn. De nieuwe vrijwilligers zullen vanaf de opening mee gaan draaien in de winkel.

zaterdag 3 september

DV zaterdag 3 september a.s. zullen we de winkeldeuren voor u als klant openen! In de week van 5 september zullen allerlei leuke acties plaatsvinden, houdt u Facebook daarvoor in de gaten!

openingstijden

Onze openingstijden zullen zijn:

dinsdag tot en met vrijdag: 9.30 uur – 17.30 uur

zaterdag: 9.30 uur – 17.00 uur

zomerperiode

Voor wat betreft de nieuwsbrief gaan we er nu een aantal weken tussenuit. Het laatste nieuws kunt u op Facebook lezen. Na de zomervakantie zult u weer een nieuwsbrief ontvangen. We wensen u een gezegende zomerperiode toe!